

Is het gymnasium iets voor jou?

Het gymnasium op het Lauwers College

Het gymnasium is een zesjarige opleiding voor leerlingen die graag het beste uit zichzelf naar boven halen en extra uitgedaagd willen worden. Je krijgt in principe dezelfde vakken als op het vwo, maar daarnaast volg je ook les in de vakken Latijnse Taal en Cultuur en Griekse Taal en Cultuur. Bij deze vakken maak je kennis met de taal, literatuur, geschiedenis, kunst, cultuur, filosofie, theater en architectuur van de klassieke oudheid.

Vanaf de eerste klas krijg je het vak Klassieke Vorming. In de tweede klas komen daar de talen Grieks en Latijn bij. Na de derde klas mag je kiezen welke van de twee talen je gaat volgen. Allebei kan natuurlijk ook!

De oudheid is nu



Romeinse en Griekse kunst: een voorbeeld voor altijd

De Grieken en de Romeinen, dat lijkt allemaal zo lang geleden. Waarom zou je de cultuur van tweeduizend jaar oude beschavingen willen bestuderen? Op het Lauwers College zal je er al snel achter komen dat Latijn en Grieks eigenlijk nog heel modern zijn en dat de cultuur van de Grieken en Romeinen erg veel met onze eigen tijd en ons eigen leven heeft te maken. We proberen de oudheid naar nu te halen! Zo is het Latijn nog volop aanwezig in de talen Italiaans, Frans, Spaans. Dit zijn eigenlijk dialecten van het Latijn. Ze lijken niet voor niets zo op elkaar! Maar ook in het Engels en het Nederlands zijn nog veel sporen van Latijn en Grieks te vinden.

BONA·FIDE·CARPE
DIEM·FESTINA
LENTE·FORTIS·ET
LIBER·MEMENTO
MORI·ET·CETERA...

Waarom gymnasium?

Als je het gymnasiumdiploma hebt behaald, betekent dit dat je niet een 'gewoon' vwo-diploma hebt behaald maar dat je extra ambitie hebt getoond. Niet alleen omdat je les hebt gehad in Grieks en Latijn, maar ook omdat je je breed hebt ontwikkeld en dat je hebt leren denken op een analytisch niveau. Daarom is het gymnasium niet alleen geschikt voor de alfaleerling, die goed is in talen, maar ook voor de bètaleerling, die goed is in bijvoorbeeld wiskunde.

Een gymnasiumopleiding is ook zeer nuttig voor een aantal vervolgoopleidingen. Natuurlijk voor geneeskunde, waar alle bloedvaten, botten en organen in het Grieks en Latijn geleerd moeten worden. En met kennis van begrippen als cardiologie, gynaecologie, ben je de rest al een stapje voor. Maar ook voor een juridische opleiding of voor het vak geschiedenis: als je de wezenlijke betekenis van termen als liberalisme of socialisme kent, maakt dat het begrip ervan eenvoudiger. Het gymnasium biedt een brede basis voor welke vervolgoopleiding dan ook.

Het leven en denken van de Grieken en Romeinen werkt tot in onze tijd door. We hebben zoveel aan de Grieken en Romeinen te danken, denk bijvoorbeeld aan de rechtspraak, de democratie, de retorica, de filosofie. Maar ook Griekse architectuur en Romeinse stedenbouw bepaalden hoe Europa vandaag de dag eruit ziet.



Gymnasium iets voor jou?

Misschien klinkt dit allemaal erg leuk, maar vraag jezelf af of Latijn en Grieks bij jou passen. Stel jezelf de volgende vragen:

Houd je van verhalen, van taal en van cultuur?

Ben je benieuwd naar de Grieken en Romeinen?

Wil je graag extra uitgedaagd worden?

Ben je kritisch en belangstellend?

Ben je op zoek naar een brede kennis van de wereld?

Wil je graag jezelf leren kennen (nosce te ipsum)?

Dan is het gymnasium iets voor jou! Voor vragen en informatie kun je mailen naar gbel@lauwerscollege.nl